

## **Marina**

In Spanje, in 't zonnige Sevilla  
Daar woont een lieve schat, ze heet Marina  
Ze danst in 't café La Cucaracha  
't Is daarom 's avonds altijd even vol  
Je vindt er praktisch iedere torero  
Die zwaaien dan geestdriftig hun sombrero  
En roepen luid: Marina, yo te quiero  
Zo brengt ze iedereen 't hoofd op hol

**Marina, Marina, Marina**  
**Kom dans nog een keertje voor mij**  
**Marina, Marina, Marina**  
**Dan maak je m'n hart weer zo blij**  
**Als ik jou zie draaien, met je rokken zwaaien**  
**Dan sta ik in lichterlaaie**  
**Dat doet m'n temperament**  
**En wil je met me trouwen**  
**Laat ik een villa bouwen**  
**Ja, 't zal je nooit berouwen**  
**Wanneer je bij me bent**

De centjes bleven steeds maar binnenstromen  
Want elke Don José bleef daar graag komen  
Voor hen was zij het meisje van hun dromen  
Maar toch ging zij met geen van allen mee  
Tenslotte dorst 't één van hen te wagen  
Marina om haar handje te gaan vragen  
Haar antwoord maakte hem totaal verslagen  
Ze zei: Ik trouw de baas van 't café!

**Marina, Marina, Marina**  
**Ti voglio al piu' presto sposar**  
**Marina, Marina, Marina**  
**Ti voglio al piu' presto sposar**

**O mia bella mora**  
**no non mi lasciare**  
**Non mi devi rovinare**  
**oh, no, no, no, no, no**