

## Hermenieke van Bergeijk

't Hermenieke van Bergeijk  
Dè spulde toch zo schon  
En ze hebben saam geklonken  
Ze hebben saam gedronken

Van 't gerstebier van Kyrie  
Gerstebier van Kyrie  
Gerstebier van Kyrie

De pastoor van Bergeijk  
Die is er toch zo rijk  
En als-t-ie komt te sterven  
Drinkt heel Bergeijk van d'erven

En de koster van Bergeijk  
Die vergat 'ne keer een lijk  
Want ie had te veul geklonken  
Hij had te veul gedronken

En den dokter van Bergeijk  
Die hee hoast gin praktijk  
Want ie kan zo vlug nie wezen  
Of ze zijn alweer genezen

En het raodhuis van Bergeijk  
De is 'ne kelder rijk  
En in die grote kelder  
Daor schuimt 't toch zo helder