

Opa en Oma (t+m Ruud vd Heijden)

Ons oma en ons opa, wat je noemt 'n paar apart.
Ons opa die is doof en daarom roept ons oma hard.
Maar heeft ze't over borreltjes, 'n portje of vermout
Dan is ie niet meer doof, nee dan hoort opa alles goed.

Als opa gaat biljarten, ja dan wil ons oma mee
Ze hebben maar één fiets en die is groot genoeg voor twee.
Maar in d'r eentje achterop, daar is ons oma bang
En daarom moet ze altijd bij ons opa op de stang.

Opa en Oma, 't is een paar apart (2x)

Ons opa die gaat winkelen, dat doet ie al jaar en dag.
Ons oma schrijft dan op 'n briefje wat ie kopen mag.
Maar als ie iets ziet liggen, wat ie zelf heel lekker vindt,
Verliest hij heel toevallig, net z'n briefje door de wind.

Ons opa en ons oma zingen samen graag 'n lied,
tot vreugde van de kinderen, de buurt en de parkiet.
Ze zijn niet erg godsdienstig en niet overdreven vroom.
Met kerstmis echter zingen ze de ballen uit de boom.

Ons opa en ons oma, hebben altijd reuzenlol
Hij noemt ons oma scheetje en zij noemt hem teder: drol.
Hij kent veel ouwe moppen en die vindt ze nog steeds maf.
Ze gieren van het lachen, ja ze keutelen wat af.

Ons oma die wil 's avonds altijd graag op tijd naar bed
Ons opa moet dan mee, ja want oma's wil is wet
Want zij heeft koude voeten en ons opa heeft dat niet
zo delen ze al jaren lang, hun vreugde en verdriet.

Ze houden het met tweeën, zo beslist nog heel lang uit,
Want zij verschoten lang nog niet hun allerlaatste kruit.
Ze vinden het, na zoveel jaar nog niet genoeg geweest
En roepen: straks dan vieren we ons honderdjarig feest.