

M'n wiegje was een stijfselkissie - Rika Jansen (Zwarte Riek)

De ooievaar kwam aangevlogen
M'n moeder keek angstig omhoog
Ze was bezig koppies te drogen
Toen 'ie bij ons binnenvloog

M'n wieggie was een stijfselkissie
M'n deken was een baaienrok
M'n wieggie was versierd met strikkies
M'n warme kruik zat in een oude sok

M'n moeder ze leefde heel sober
Ik kwam in een moeilijke tijd
Het was op de achtste oktober
De ooievaar die most me kwijt

Veel mensen die willen niet weten
Waar of toch hun wieg heeft gestaan
Maar ik ben het echt niet vergeten
De mijne stond in de Jordaan