

## De wandelclub

Wij zijn dol op de bossen,  
daar kunnen we hossen  
Daar kunnen we klossen  
Wij zijn dol op de heide, op de weide  
En op de natuur  
Geef ons de frisse weide want je kunt er  
Zo genieten zonder ha-heerlijk-Hunter  
Wij willen geen nicotine, wij willen de mandoline  
Van je pingele pingele pingele pong  
Picknicken is zo fijn  
Niks pikken voor de lijn  
Dat mag voor ons overbodig zijn

**Jo met de banjo en Mien met de mandolien  
Kaatje met haar mondharmonikaatje  
Truitje met haar luitje,  
je moet dat clubje zien  
Dol op een man, dol op een man  
We zijn zo dol op een mandolien**

Wij zijn zonnige zussen, wij zijn niet te kussen  
Wij zijn niet te kussen  
Dat is onhygiënisch, onhygiënisch  
In de natuur  
Wij zijn het CBH der slakkehuizen  
Wij zijn dol op hagedis en waterluizen  
Heen Karelkje en geen Wimpies  
We stappen in onze gympies  
Van je pingele pingele pingele pong  
Bij ons is alles puur, wij hebben nog figuur  
Wij zijn een stuk ongerept natuur

Wij zijn dol op de merels  
Wij motten geen kerels, wij motten geen kerels  
Wij beschermen de diertjes  
De miertjes, de piertjes  
In de natuur  
Wij gaan soms veertien dagen lang kamperen  
Zonder hi, zonder ha, zonder heren  
Wij willen geen limousine, wij willen de mandoline  
Van je pingele pingele pingele pong  
Het klinkt naar alle kant  
Wanneer het zonnetje brandt  
Wij zijn de ronden van Nederland

