

De wandelclub (voor echte mannen)

Wij zijn de man-nen van de wan-del-club Wij wand' len er op los.

Wij zijn de man-nen van de wan-del-club in de wei en in het bos. Door

ber-gen en door da-len, door de pol-der en de hei...

Wij zijn de man-nen van de wan-del-club. De ech-te dat zijn wij!

Weer of wind, dat maakt niet uit, wij zijn al-tijd pre-sent. Wij

ken-nen heel de kem-pen als een fluit-je van 'n cent. Hier

zit-ten geen ka-me-len en ook geen kan-goe-roes. Wij

zien wel heel veel ver-kens en ook wel eens een poes!

Wij zijn de mannen van de wandelclub

Wij wandelen d'r op los

Wij zijn de mannen van de wandelclub

In de wei en in het bos

Door bergen en door dalen

door de polder en de hei

Wij zijn de mannen van de wandelclub

De echte dat zijn wij!

Weer of wind dat maakt niet uit, wij zijn altijd present
Wij kennen heel de Kempen als een fluitje van 'n cent
Hier zitten geen kamelen en ook geen kangoeroes
Wij zien wel heel veel verkens en ook wel eens een poes

De rugzak is gevuld met schnaps en 20 blikkes bier
Voorts houden wij een pitstop aan de kroeg om het kwartier
Wij nemen een kroketje, de mosterd gaat dan rond
Onze Jan en Karel gaan dan staan en zingen met volle mond:

Een stereo, een gameboy en een draagbare t.v.
Een biertap en een laptop, dat sleuren w'allemaal mee
Den Blackie, onze pitbull, loopt zonder leiband los
Die jaagt nou alle hazen en konijnen uit het bos

(T+M: Katastroof/Willemuziek)