

# Ik droom van Brabant

T.: Jack Bess, Karel vd Velden  
M; Coen van Orsouw. Arr.: Willemuziek

1



Ik zie nog steeds een wit - ge - pleis - terd huis - je.

9



Naast de schuur..... een groe - ne re - gen - ton.

16



'k Zie Bra - bants bont en ook een wit for -

23



nuis je En voor de deur ons moe - ke

30



in de zon. Ik droom van Bra - bant,

37



mijn heer - lijk Bra - bant. Het land van mik en

44

boeren-bont, het plek - je waar mijn wieg -je stond. Ik droom van

51

Bra-bant mijn heer - lijk Bra - bant Want aan het

59

Bra-bants land heb ik mijn hart ver- pand.....

Ik zie de Peel de heide en de vennen,  
 Op het land het schone golvend graan.  
 Een woest stuk grond het bos bezaaid met dennen,  
 Een oud kasteel met lange oprijlaan.

**Ik droom van Brabant, mijn heerlijk Brabant,  
 Het land van mik en boerenbont,  
 Het plekje waar mijn wiegje stond.  
 Ik droom van Brabant, mijn heerlijk Brabant,  
 Want aan het Brabants land heb ik mijn hart verpand.**

Ik ruik de lucht van pasgelooiden huiden  
 En de geur van opgeslagen hooi.  
 Ik hoor de klok van het kleine kerkje luiden  
 En fluister zacht: Wat is mijn Brabant mooi.

**Ik droom van Brabant....**