

## De Zuiderzeeballade

Opa, kijk ik vond op zolder  
Een foto van een ouwe boot  
Is dat nog van voor de polder,  
Van die ouwe vissersvloot?  
Jochie, dat is een gelukkie  
Ik was dat prentje jaren kwijt  
'k Heb nou weer een heel kleine stukkie  
Van die goeie ouwe tijd

Daar is het water, daar is de haven  
Waar je altijd horen kon: We gaan aan boord  
De voerman laat er nou paarden draven  
En aan de horizon leit Emmeloord  
Eens ging de zee hier te keer  
Maar die tijd komt niet weer:  
Zuiderzee het nou IJsselmeer  
Een tractor gaat er nou greppels graven  
'k Zie tot de horizon geen schepen meer

Kijk, die jongeman ben ikke, ja  
Ikke was de kapitein!  
Hiero, en die grote dikke, ja  
Dat moet malle Japie zijn!  
Opa, en die blonde jongen  
Vooraan bij de fokkeschoot?  
....Opa, zeg nou wat!  
Die jongen is je ome. Die is dood

In 't diepe water, ver van de haven  
In die novembarnacht, voor twintig jaar  
Door 't brakke water is hij begraven  
Maar als 'k nog even wacht, zien wij elkaar  
Toen ging de zee zo te keer  
In een razend verweer  
Ongestraft slaat niemand haar neer  
Waar eens de golven het land bedolven  
Golft nu een halmenzee, de oogst is rijp