

Proosten (Guus Meeuwis)

Laten we proosten, op het leven
Laat het leven, je omarmen
Sla je armen, om de liefste
Want de liefste, dat ben jij

Nu gaan we toasten, op het minnen
Laat het minnen, zegevieren
Want we vieren, vandaag de liefde
En mijn liefde, dat ben jij

Laten we klinken, op de vrouwen
Want in de vrouwen, zit muziek
En muziek helpt, overleven
En het leven dat, ben jij

Want het lijkt wel of we allemaal vergeten zijn

Hoe je lachen moet

Het lijkt wel of wij mensen niet meer weten

Hoe je zingt,

Hoe je danst,

Hoe je bemint,

Sluit de rijen, pak de handen
Pak de handen, van die ander
Want de ander, hoort erbij
Zoals jij hoort, bij jou en mij

Sluit de rijen, pak de handen
Pak de handen, van die ander
Want de ander, hoort erbij
Zoals jij hoort, bij jou en mij

Laten we proosten, op het leven
Laat het leven, je omarmen
Sla je armen, om de liefste
Want de liefste, dat ben jij
Want de liefste. dat ben jij