

Bloedrode kralen (De Selvera's)

't Snoertje met bloedrode kralen
Dat m'n grootmoe al droeg in haar jeugd
Zal urenlang kunnen verhalen
Over jaren van weemoed en vreugd
Ik kreeg het van haar
En kijk ik er naar
Dan zie ik een beeld uit die tijd
Dat snoertje met bloedrode kralen
Wil ik van m'n leven niet kwijt

Op m'n zeventiende jaar
Kreeg ik dit geschenk van haar
En ik weet nog hoe ze zachtjes zei:
"Als je 't draagt, denk aan mij"
Grootmoe is niet meer op aard'
Maar van haar bleef iets bewaard
't Is 't mooiste souvenir voor mij
Hierdoor blijft zij me altijd bij

Dat snoertje.....

Tekst en muziek: O.Riedlmayer/W.Brandin/H.Kiessling/Pi Veriss/J.Portengen