

Salve Regina

Gerard van Maasackers



1 Op 'n ju - ni - za - ter - dag vol - gen ze de moe - der - vlag

Pa - ter - nos - ter pre - ve - laars Va - der, doch - ters lo - pen bla - ren



5 le - der jaar van Val - kens - waar naar Han - del Ruim

Voor de sport of voor de de - vo - tie



9 veer - tig ki - lo - me - ter met zo'n dui - zend in to -

Mu - zi - kant - ten bla - zen de meu - te in de



12 taal Kin - de - ren van Ma - ri - a al - le - maal



17 maat voor de kin - de - ren van Ma - ri - a



20 kin - de - ren van Ma - ri - a Kin - de - ren van Ma - ri - a door de



24 stra - ten en ze spe - len: Sal - ve



28 Sal - ve Sal - ve - e Re - e -



32 gi - na

Mieke is er ook weer bij, Miel, Margo en Marij
Weldenkende mensen, zou ik zeggen
Toch lopen ze mee, zingen: "Sterre der zee"
En "Kinderen van Maria" mee

't Jonge spul loopt achteraan, voor de huifkar-karavaan
En de discotheek in Gemert komt al dichterbij
Links en rechts wordt al gesjanst
Achter de laatste rozenkrans
Komen ze voor Maria, voor Ria of Maria
Bavaria of Maria, of allebei
Maar ze brallen Salve, Salve, Salve regina

Ik zie die gezichten allemaal, iedereen z'n verhaal
Schuimend bier of 'n schietgebedje
En daar gaan de laatste paard-en-wagens voor de blaren
Van de kinderen van Maria voorbij

Uren later heb ik nog wel waterogen, kippenvel
Da's wat die bonte bedevaart aanricht in m'n lijf
Vlagvertoon en marsmuziek, ze wonen niet in mij
En toch denk ik: Maria, wat is dat met Maria
Hoe zit dat met Maria, en met mij
Salve, Salve, Salve regina