

Honderd 2e Stem

Pater Moeskroen/Willemuziek

A



Als ik hon - derd wordt Je weet maar nooit Be -



schouw ik het le - ven als vol-tooid Dan ga ik vlug naar die



nacht te - rug Weer e - ven t'rug in de tijd Die

1e keer naar C

B



Als ik hon - derd wordt ben ik het zat Heb



ik toch een eeuw ple - zier ge - had Ik geef een feest 't is



mooi ge - weest Breek die laats - te fles maar aan En dan



strek ik mijn stram - me rug Ik kijk nog een keer



naar de lucht En ik hoop op - recht dat er dan echt weer



dui - zend ster - ren staan Die nacht, die

C



nacht, die nacht zag ik dui - - zend ster - ren staan Ik

zag de zee en de volle maan met jou dicht tegen me
aan. Die nacht, die nacht, die
nacht vloog de aarde uit haar baan Een nacht zo mooi ja, een
nacht om ooit... naar de hemel te gaan
gaan Die nacht als een liefdesbrief die
enige nacht met jou mijn lief ik zal je misschien
nooit meer zien ik raak je nooit meer kwijt....

Honderd (Pater Moeskroen)

(A) Als ik 100 word, je weet maar nooit
Beschouw ik het leven als voltooid
Dan ga ik vlug naar die nacht terug
Weer even terug in de tijd

(C) Die nacht, die nacht
Die nacht zag ik duizend sterren staan
Ik zag de zee en de volle maan
Met jou dicht tegen mij aan

(B) Als ik 100 word, ben ik het zat
Heb ik toch een eeuw plezier gehad
Ik geef een feest, 't is mooi geweest
Breek die laatste fles maar aan
En dan strek ik mijn oude stramme rug
Ik kijk nog /een keer naar de lucht
En ik hoop oprecht dat er dan echt
Weer duizend sterren staan

(C) Die nacht, die nacht
Die nacht zag ik duizend sterren staan
Ik zag de zee en de volle maan
Met jou dicht tegen mij aan

(D) Die nacht, die nacht
Die nacht vloog de aarde uit haar baan
Een nacht, zo mooi, ja, een nacht om ooit...
Naar de hemel te gaan

(E) Die nacht als een liefdesbrief
Die enige nacht met jou, m'n lief
Ik zal je misschien nooit meer zien
Ik raak je nooit meer kwijt

Naar C