

# De Smokkelaar

J.Hoes/Willemuziek)

2

Hij was een smok-ke-laar die diep in de nacht steeds weer z'n smok-kel waar

8

de grens o-ver-bracht Klein was z'n smok-kel-loon en groot het ge-

12.

vaar Zo is het le-ven van-een smok-ke-laar Een

18

jon-ge blon-de grens-com-mies deed trouw zijn plicht als mens Straks trouw-de hij met

24

An-ne-lies, de lief-ste van de grens. Toch was er nog een groot be-zwaar, hij

29

heeft het nooit ont-kend: Haar va-der stond al ja-ren-lang als smok-ke-laar be-kend

## De smokkelaar

Hij was een smokkelaar die diep in de nacht  
Steeds weer z'n smokkelwaar de grens overbracht  
Klein was zijn smokkelloon en groot het gevaar  
Zo is het leven van een smokkelaar

Een jonge blonde grenscommies  
Deed trouw zijn plicht als mens  
Straks trouwde hij met Annelies  
De liefste van de grens  
Toch was er nog een groot bezwaar  
Hij heeft het nooit ontkend  
Haar vader stond al jarenlang  
Als smokkelaar bekend

Hij was een smokkelaar....

En op een bange winternacht  
is het opeens geschiedt:  
Hij zag een bende smokkelaars  
en riep: **Halt of ik schiet**  
Een smokkelaar sloeg op de vlucht  
Hij schoot en wat was dat?  
Zwaar gewond lag op de grond?  
De vader van zijn schat

Hij was een smokkelaar.....