

Als de klok van Arnemuiden

**Als de klok van Arnemuiden
Welkom thuis voor ons zal luiden
wordt de vreugde soms vermengd met droefenis
als een schip op zee gebleven is**

Wend het roer, wij komen thuis gevaren
rijk was de buit maar lang en zwaar de nacht
Land in zicht en onze ogen staren
naar de kust die lokkend op ons wacht

Rijke zee waarvan de vissers dromen
want jij geeft brood aan man en vrouw en kind
Wrede zee, jij hebt zoveel genomen
in jouw schoot rust menig trouwe vrind