

## Mensen 3js

Ach, kijk 'm daar nou eens gaan  
Door de regen fietst een Antilliaan  
met een shirtje van Nederland aan  
Die komt nat op z'n werk (in Nuenen)

Ach, geen bijzonder geval  
Marokkanen bij de haringstal  
Mmm, ze gaan erin met staart en al  
Dat maakt Nederland sterk

**Want ik leef onder dezelfde wolken als jij  
We houden van de molens, de blowers  
Shoarmaboerenkolen  
Werkers, bazen  
Sinterklaas en Hazes en  
we klagen, we juichen,  
we barsten en we buigen,  
hebben samen hart voor elkaar  
Er kan maar 1 soort mensen zijn  
Je bent van vlees en bloed, je hoort erbij**

Achmed en Willemijn  
Hun flatje werd een beetje klein  
Een rijtjeshuis dat leek ze wel fijn  
Ze wonen nu naast mij

Ach, en al mis ik de trein  
Vanavond ben ik waar ik wilde zijn  
Doe dan nog maar een Heineken voor mij  
Ook dat maakt Nederland fijn  
Zo fijn

Er kan maar 1 soort mensen zijn  
Je bent van vlees en bloed, je hoort erbij

En omdat Achmed en Willemijn  
geen tijdverspillers zijn  
kwam er een wereldburger bij op nummer 5  
Een oud verhaal, een nieuwe tijd  
En Keessie schreeuwt z'n longen uit z'n lijf

<https://www.youtube.com/watch?v=3DftYl40zIM>