

Oranjelied Bovenstem

Paul van Vliet; arr: Willemuziek

1
Ons land heeft ver-schil-len de kleu-ren van gods-dienst en ras, van

5
streeken van taal Met een volk van sta-vast en niet zeu-ren Soms

8
ie-der voor zich, soms nou-al-le-maal En waar ik ook ben op de we-reld

12
Wat mijn be-stem-ming ook is Het zal blij-ven han-gen dat

15
stil-le ver-lan-gen naar de kleu-ren die ik dan mis Het

19
groen van de pol-der, het geel van het ko-ren het ro-ze van de

22
bloe-sem in mei Het blauw van de lucht, het grijs van de wol-ken

25
en het wit van de was op de wei Het rood van een zak-ken-de

28
zon in de zee Van de winter-se ak-kers het zwart En o-ran-je de kleur O-

32
ran-je de kleur O-ran-je de kleur van mijn hart O-ran-je de kleur O-

36
ran-je de kleur O-ran-je de kleur van mijn hart