

Oranjelied Middenstem

Paul van Vliet; arr: Willemuziek

1
Ons land heeft ver-schil-len-de kleu-ren van gods-dienst en ras, van

5
streeken van taal Met een volk van sta-vast en niet zeu-ren Soms

8
ie-der voor zich, soms nou al-le-maal En waar ik ook ben op de

11
we-reld Wat mijn be-stem-ming ook is Het

14
zal blij-ven han-gen dat stil-le ver-lan-gen naar de kleu-ren die ik dan

17
mis Het groen van de pol-der, het geel van het ko-ren het

21
ro-ze van de bloe-sem in mei Het blauw van de lucht, het

24
grijs van de wol-ken en het wit van de was op de wei Het

27
rood van een zak-ken-de zon in de zee Van de win-ter-se ak-kers het

30
zwart En o-ran-je de kleur O-ran-je de kleur O-

33
ran-je de kleur van mijn hart O-ran-je de kleur O-

36
ran-je de kleur O-ran-je de kleur van mijn hart