

Oranjelied (Paul van Vliet)

Ons /land heeft verschillende /kleuren
Van /godsdienst en ras, van /streek en van taal
Met een /volk van stavast en niet /zeuren
Soms /ieder voor zich soms /nou allemaal

En /waar ik ook ben op de /wereld
/Wat mijn bestemming ook /is
Het /zal blijven hangen dat /stille verlangen
Naar de /kleuren... die ik dan /mis

**Het /groen van de polder, het /geel van het koren
Het /roze... van de /bloesem in mei
Het /blauw van de lucht, het /grijs van de wolken
./ En het wit van de /was op de wei**

**Het /rood van een zakkende /zon in de zee
Van de /winterse akkers, het /zwart
En o/ranje de kleur, o/ranje de kleur
O/ranje de kleur van mijn /hart
O/ranje de kleur, o/ranje de kleur
O/ranje de kleur van mijn /hart**

Een /klein land met grote ver/schillen
Van /mening en smaak, poli/tieke partij
Van /wat wij hier allemaal /willen
Een /huisje, een boompje en een /beestje erbij

Maar /als het er werkelijk op /aan komt
/Als het niet anders meer /kan
Dan /sluiten de rijen en /alle partijen
Die /zingen dan: wij houden /van.....

**Het /groen van de polder, het /geel van het koren
Het /roze... van de /bloesem in mei
Het /blauw van de lucht, het /grijs van de wolken
./ En het wit van de /was op de wei**

**Het /rood van een zakkende /zon in de zee
Van de /winterse akkers, het /zwart
En o/ranje de kleur, o/ranje de kleur
O/ranje de kleur, o/ranje de kleur
O/ranje de kleur van mijn /hart**