

Vrienden voor het leven (1)



1. Je komt er achter, vroeg of laat: Een goede vriend, een beste
2. Zonder woorden merk je snel de ze vriend be-grijpt me



maat... Je hebt ze nodig in het goede en het kwaad. Want de
wel... Goed ver-trou-wen is het enige dat telt... Zelfs een



weg van't bestaan is soms heel onaangenaam er wordt ge-
blik zegt genoeg voor die hechte vrienden-ploeg Er wordt ge-



val-len en meteen weer op-ge-staan Ik heb
-lach-en met zijn al-len in de kroeg



vrien-den voor het le-ven ge-steund door lief en leed. Wat een vriend aan mij kan



ge-ven is geld niet aan be-steed. je hebt vrien-den waar-mee je kan



la-chen en waar-door je de tijd snel ver-geet. Of een



vriend die de pijn kan ver-zach-ten als je't e-ven niet meer weet....