

## **Alles waar je echt van houdt** (Robert Long)

Toen opa stierf zat oma naast het grote ledikant  
Ik was op dat moment een jaar of tien  
Ze zat daar met die bleke kouwe hand nog in haar hand  
Ik had nog nooit een stervende gezien  
En toen ik dichterbij kwam zag ik dat ze even slikte  
Maar ook hoe ze me vriendelijk bekeek en naar me knikte  
Ze trok me naar zich toe.. en zei: "Aan alles komt een end  
Maar later als je zelf een groot mens geworden bent  
En ook de schaduwzijde van het leven kent  
Denk dan nog maar eens terug aan dit moment".

**Alles waar je echt van houdt  
Zal je warmte blijven geven  
Ook al is het niet gebeven  
Of geworden wat je wou  
't Blijft altijd een deel van jou  
Een stukje van je leven**

M'n oma heeft gelijk gehad, de schaduwzijde kwam  
En meestal ook volkomen onverwacht  
Want als het leven plotseling iets dierbaars van me nam  
Dan was ik daar totaal niet op bedacht  
M'n lief vertrok, m'n hond werd doodgereden// door een auto  
En ook m'n oma stierf, maar ik bewaar nog steeds haar foto  
Dan hoor ik weer haar stem die zegt: "Aan alles komt een eind  
En als je eenmaal zelf een groot mens geworden bent  
En ook de schaduwzijde van het leven kent  
Denk dan nog maar eens terug aan dit moment".

**Intro - Couplet 1 - Refrein - Couplet 2 - Refrein - Refrein**