

# Ode aan Maastricht

Y. Duteil / B. Neyman / Willemuziek

Kom met me mee naar Maas - tricht Voor die niet weet waar dat ligt:

Er-gens in het ui-ters-te zui-den van 't land Pa-rel van 't Lim-burg-se land.

Stad met 'n ei-gen ge-zicht. Door de Ro-mei-nen ge-sticht.

En door de Fran-sen be-in-vloed als geen. Kom maar, dan gaan we er heen.

Kom met me mee en flaneer  
Proef die Bourgondische sfeer  
Stad van traditie, van wierook en bier  
Altijd het grootste plezier  
Stad aan de kolkende Maas  
Weinig bezongen, helaas  
Stad zoals jij bent, zo is er niet een  
Kom maar dan gaan we er heen

3/4 Kom met me mee naar Maastricht  
Stad met het oude gezicht  
Stokoude straten maar jong nog van hart  
Altijd een beetje apart  
Stad aan de kolkende Maas  
Weinig bezongen helaas  
Zo'n zachte G als jij heeft er niet een  
Kom maar dan gaan we er heen  
Stad als een onuitgesproken gedicht  
Kom met me mee naar Maastricht...